

Goedemorgen,

Precies twee maanden geleden stuurde ik een email met de vraag om zaterdag 28 september met inkt in jullie agenda te zetten.

Om jullie even short & sweet op te frissen:

De eerste aanleiding was een noodkreet van Paul de Blot (<http://pauldeblot.nl>):

“Dit jaar hebben twee keer zoveel jongeren voor zelfdoding gekozen als vorig jaar.”

De tweede aanleiding was het antwoord van Floris Koot (<https://about.me/floris.koot>):

”Dit gaat nog erger worden.”

Mijn vraag was, wat gaan we daaraan doen?

Het inspireert mij mateloos om werkende oplossingen te bedenken, te vinden én te laten veroorzaken. In dit geval voor hardnekkige narigheid die mijn inziens met inventieve en geëngageerde samenwerking getransformeerd wordt naar iets waar we eerder nog geen weet van hadden dat het kon ...

Ik heb jou, en degene die ook deze email ontvangen niet zomaar gevraagd.

Wij gaan iets heel bijzonders realiseren. Een school voorbij 'school', een leerplek voorbij sociale aanpassing, een speelplek voor zinnige toekomst van individu en samenleving.

Als blijkt dat bij het woord 'school' voor de overheid de afmeting van de wc belangrijker is dan de studenten, dan wordt het geen school.

De NEW COMMONS zijn in opkomst.... (<http://new-commons.blogspot.com/p/wat-is-een-common.html>)

Ik zie daarin dat waardevol talent, ongekende wegen naar geluk en verschil maken vindbaar moeten zijn.

Dat zou ik willen dat ons commitment wordt.

Mij inspireert het enorm om samen met jullie, voorbij aards geneuzel (zoals wc maten) de verantwoordelijkheid te nemen voor kwaliteit, commitment en succesvol ondernemen, én om met elkaar ongekende mogelijkheden beschikbaar te maken.

Als je het mij vraagt bestaat er geen beter en waardevoller onderwijs dan dat !

Mijn/onze vraag is: ben je erbij aanstaande zaterdag 28 september 2019 ?

Wat gaan we zaterdag doen?

We gaan Hoog aan de Wind zeilen.

*

Om 15.00 uur gaan de deuren open, en is er voldoende gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te leren kennen.

Om 15.30 uur zal ik de aanwezigen welkom heten, en voorstellen aan onze gastheer Erik Friedeberg van Manifesto

Om 16.00 uur krijgt Floris Koot het woord. Ik heb Floris leren kennen als iemand die on-aflatend verschil maakt en onderwijs bedenkt waar je bij zit. Fris & nieuw! Ook ik laat mij hier verrassen, al weet ik nu dat hij kort zal vertellen, en snel aan de slag gaat met ons.

Om 17.00 uur Discussie. Wat is een SCHOOL nou eigenlijk ? Floris, wil jij deze conversatie bewaken en betoveren?

Na 17.30 uur heb ik verschillende mensen gevraagd om iets te vertellen over hetgeen mijn inziens niet zal en mag ontbreken op onze "School"

We gaan naar huis als alles gezegd en gedaan is om allemaal tevreden te kunnen terugkijken op deze hele bijzondere dag met een hele lang staart !

Hartelijke groet, alle liefs,

Tot zaterdag,

Trudy